



## Nieuwsbrief



Gastkerk en Dorpskerk Zuidhorn

nr. 14, 18 juni 2020

### Pastorale brief 14

Beste gemeenteleden,

Epidemieën en zeker pandemieën leken tot voor kort misschien tot het verleden te behoren. We kenden wel enge verhalen over de pest, de pokken en de Spaanse griep, maar die speelden lang vóór onze tijd. Epidemieën leken ook ver weg; ze troffen Europa niet, tót het coronavirus ging rondwaren. Inmiddels weten we wel beter. De pandemie van het coronavirus heeft wereldwijd tot nu toe al veel leed teweeg gebracht. Honderduizenden mensen hebben al aan deze virusziekte geleden en vele tienduizenden zijn er reeds aan bezweken. Ook Nederland heeft tal van slachtoffers te betreuren. De coronacrisis duurt maar voort, en drukt een stempel op ieders leefwijze. Van iedereen wordt immers verantwoord preventief gedrag verwacht, wat de nodige beperkingen in de bewegingsvrijheid met zich meebrengt. En het einde van deze crisis, die ook ingrijpende economische gevolgen zal hebben, is nog niet in zicht.

Hoe zien we de huidige crisissituatie in het licht van het christelijk geloof? De pandemie van het coronavirus roept bij menige christen geloofsvragen op. Zeker wanneer er berichten



circuleren, waarin de pandemie voorgesteld wordt als 'een vingerwijzing Gods' of zelfs een 'straf van God', rijzen zulke vragen. Zo beweerde Marian Eleganti, hulpbisschop van het Zwitserse diocees Chur, onlangs dat de pandemie een straf voor goddeloosheid van de mensen zou zijn. Inmiddels is deze onheilsprofeet door zijn kerkelijke overheid vermaand en 'onder curatele gesteld'. Hij mag geen uitspraken meer doen zonder overleg vooraf. Zeer terecht! Zo iemand is m.i. niet alleen naïef of cynisch, hij dwaalt ernstig. Om twee redenen vind ik het zeer kwalijk, wat hij beweerde. Wie een ziekte voorstelt als een straf beschuldigt en stigmatiseert de zieken; feitelijk verklaart hij slachtoffers tot daders! Tevens ontnemt zo iemand mensen het geloof in een goede God die van mensen houdt. En dát is toch juist het godsbeeld van het Nieuwe Testament! De Heer is – zo leert Jezus van Nazareth ons – als een genadige, barmhartige vader (Vgl. Lucas

15,11-32). Hij heeft ons niet geschapen om ons te teisteren en te kwellen met ernstige ziekten. In tegendeel! De Heer is onze steun en toeverlaat. Hij zal de mensheid, en ieder van ons persoonlijk, dóór deze crisis heen helpen! Hij biedt zelfs de meest kwetsbaren perspectief, Bij Hem kunnen wij de kracht, troost en bemoediging vinden, die wij nodig hebben om vol te houden en moedig voorwaarts te gaan. Laten we op onze hoede zijn voor uitspraken van degenen die heel goed menen te weten wat God wil! Laten we vooral heel dicht bij het nieuwtestamentische

getuigenis blijven: God openbaart Zich in Jezus Christus als het Heil der wereld. De God van Jezus Christus is een God van Liefde. Sterker nog: Hij *is* Liefde! (Vgl. 1 Johannes 4,8-16) Op Hem mogen wij te allen tijde vertrouwen en bouwen.

*(Afbeelding: De verloren zoon en de barmhartige vader, geschilderd door Rembrandt van Rijn)*

Mede namens mijn collega's Ds. Annemiek Boonstra en Ds. Hester Wouda groet ik u allen hartelijk,

Ds. Peter van Ool

## **HERVATTING DIENSTEN VANAF 5 JULI MET CORONA PROTOCOL**

Het is alweer drie maanden geleden dat wij als Gastkerk en Dorpskerk een normale kerkdienst hebben georganiseerd. Wat gaat de tijd toch snel! De Corona crisis heeft het dagelijks leven voor iedereen drastisch veranderd. Gelukkig gaat het de goede kant op en zijn de strenge maatregelen onlangs versoepeld. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de PKN eind mei is gekomen met een protocol voor kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.

De afgelopen weken is in het gezamenlijke moderamen en binnen de afzonderlijke kerkenraden gesproken over de mogelijkheid om weer diensten te organiseren in onze kerkgebouwen. Deze wens bleek groot en dat gold ook voor de wens om gezamenlijk te starten.

Zodoende is het besluit genomen om de diensten weer te hervatten op 5 juli met een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. Vervolgens wordt het bestaande zomerrooster gevolgd waarbij zeven weken lang gezamenlijk diensten worden georganiseerd om en om in de Dorpskerk en de Gastkerk.

Het kerkbezoek wordt echter niet hetzelfde als voor de Corona crisis. Het verplicht afstand houden met 1,5 meter met als gevolg een flinke capaciteitsbeperking voor beide kerken, een verplichte aanmelding en reservering voor iedere dienst, het reguleren van binnenkomst en vertrek en het schrappen van het koffiedrinken na de dienst, zijn zo maar enkele aspecten die het kerkbezoek de komende tijd sterk zullen veranderen. Om de dienst te mogen bezoeken moet iedere kerkganger ook voldoen aan de gezondheidseisen die door het RIVM worden gesteld.

De afgelopen weken is hard gewerkt aan het opstellen van een protocol voor beide kerken. In deze protocollen, gebaseerd op het landelijke PKN-protocol, wordt aandacht besteed aan de organisatie en te nemen maatregelen rondom de zondagsdienst, de (beperkte) mogelijkheden en noodzakelijke maatregelen voor verhuur en het houden van vergaderingen in de Gasthorn en Klein Hanckema en aan de Stiltedienst en Open Kerk (Dorpskerk). Naar verwachting zullen de protocollen in de nabije toekomst verder worden uitgebreid voor andere kerkelijke bijeenkomsten.

Beide protocollen worden binnenkort (naar verwachting 25 juni ) op beide websites van onze kerk geplaatst. **Er is ook een gezamenlijk verkort protocol / instructie voor de zondagsdienst in de maak speciaal gericht op de kerkgang(er). Deze instructie wordt als bijlage opgenomen bij de Nieuwsbrief van 25 juni.** Deze nieuwsbrief zal als uitzondering niet alleen digitaal worden verstuurd maar ook worden rondgebracht bij leden die geen e-mail hebben of het e-mail adres niet ter beschikking hebben gesteld.

Met de bovenstaande maatregelen hopen we het kerkbezoek voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. Toch begrijpen wij dat met name oudere en kwetsbare leden mogelijk nog schroom zullen ondervinden om de diensten te bezoeken. De capaciteit in beide kerken is beperkt tot maximaal 60 kerkgangers. Om deze reden zal er in de zomerperiode geëxperimenteerd worden met video opnamen, zodat onze leden ook digitaal de dienst kunnen bijwonen. De richtlijnen van de AVG (privacy) wetgeving worden daarbij in acht genomen.

*Kerkrentmeesters van Dorpskerk en Gastkerk*

## **BLOEMEN**

In de afgelopen week zijn bloemen gebracht met een hartelijke groet van de gemeenten. Weet u iemand die er blij van wordt, geef het dan door aan de scriba's!

De bloemen zijn met een hartelijke groet gegaan naar mevrouw Riet Pilon, Drift en mevrouw Adri Schuur wonend in het Zonnehuis, Jan en Miny Kamphuis Wilhelminalaan 2/7 Zuidhorn, Familie Schaaphok, Anserstraat 31 Zuidhorn en mevrouw Renkema-Renkema, Burgemeester Geldermanlaan 4 in Zuidhorn.



## **BEDANKT**

Op 27 mei waren we samen om afscheid te nemen van onze lieve moeder, oma en oude oma, Ery Greveling-Pauw. In deze bijzondere tijd, waarin alles anders gaat dan we gewend zijn, was het een mooi en intiem samenzijn. Uit de vele kaarten met lieve teksten, werd duidelijk dat onze moeder een schakel was in de kerkgemeenschap van Zuidhorn. Het deed ons goed om op deze manier het medeleven van u allen te mogen ervaren. Een hartelijke groet, *Anneke De Hoop-Greveling en Tineke Bus-Greveling*

## **OECUMENISCHE VIERING RAAD VAN KERKEN ZUIDHORN zondag 21 juni**

### **Wees niet bang, heb goede moed!**

Zondag 21 juni is de oecumenische viering van de Raad van Kerken van Zuidhorn. Het thema dit jaar is: Wees niet bang, heb goede moed! Dit thema spreekt uit de lezingen van de zondag, maar past ook mooi bij het feit dat de viering plaatsvindt op de dag na Wereldvluchtelingendag. Andere jaren organiseerde de gezamenlijke diaconie van de Gastkerk en de Dorpskerk de "Tafels van Hoop", waar vluchtelingen en inwoners van Zuidhorn elkaar konden ontmoeten. Dat zou dit jaar op 20 juni ook gebeuren, maar kan vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan.

Vanwege de corona-maatregelen hebben we dit jaar voor een livestream-viering gekozen. De viering zal om 11.00 uur plaatsvinden vanuit de Nicolaaskerk te Haren. In deze viering zullen vertegenwoordigers van alle aangesloten kerken voorgaan. Tijdens de viering is er ook een onderdeel speciaal voor kinderen. U kunt de viering volgen via [kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl): zoek een kerk in Haren, kies de Nicolaaskerk. U kunt ook volgende link kopiëren in uw browser:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk>

De liturgie van de viering zal op de website van de Dorpskerk en Gastkerk worden geplaatst. We hopen dat we digitaal met velen van u samen mogen vieren en biddend verbonden mogen zijn. <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk>

### **COLLECTEDOEL (zondag 21 juni 2020)**

In de dienst op 21 juni van de Raad van Kerken worden twee collectedoelen onder de aandacht gebracht. Het betreft Tafels van Hoop in verband met Wereldvluchtelingendag op 20 juni en zoals gebruikelijk bij een RvK-dienst: Wilde Ganzen, en dan in het bijzonder het Wilde Ganzen Coronafonds. Over beide doelen volgt hieronder enige nadere informatie.

## 1. Collecte TAFELS VAN HOOP

De 'Tafels van Hoop' is een activiteit van de diaconie van de Gast- en de Dorpskerk in Noord- en Zuidhorn. Kerk in Actie heeft dit initiatief enkele jaren geleden gestart en het is toen enthousiast opgepakt door de diaconie. De afgelopen jaren heeft de werkgroep 'Tafels van Hoop', bestaande uit vrijwilligers en enkele diakenen, een gezamenlijke maaltijd georganiseerd voor de in Noord- en Zuidhorn woonachtige vluchtelingen, statushouders en overige inwoners van onze dorpen. De nieuwe inwoners van onze dorpen kookten; heerlijke exotische gerechten werden bereid en gegeten. Aan deze maaltijden namen elke keer ongeveer 100 mensen deel.



Doel van deze bijeenkomsten is om de integratie van de nieuwe inwoners van onze dorpen te stimuleren en contacten tot stand te brengen tussen oude en nieuwe inwoners. In tijden van corona kan deze vorm echter niet worden gebruikt en daarom hebben inwoners van de twee dorpen vorige week appeltaarten gebakken die op 20 juni, op Wereldvluchtelingendag, bij de nieuwe inwoners zijn bezorgd om hen in deze bijzondere tijd een hart onder de riem te steken.

Om de activiteiten van de werkgroep 'Tafels van Hoop' te kunnen voortzetten, vragen wij u om een financiële bijdrage. U kunt uw gift overmaken onder vermelding van 'Tafels van Hoop' op:

NL 89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of  
NL 22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn

## 2. Collecte Wilde Ganzen CORONAFONDS



De kans op een massale corona-uitbraak in landen met een zwakke gezondheidszorg is groot. Binnen de ontwikkelingssector baart dit gegeven veel zorgen en zijn organisaties al volop in actie. Wilde Ganzen werkt met particuliere initiatieven tegen armoede, daar komen nu ook corona-projecten bij. Wilde Ganzen heeft een fonds: het 'Wilde Ganzen Coronafonds' gecreëerd, waarmee via particuliere initiatieven mensen die door de corona-

crisis het zwaarst getroffen worden, kunnen worden geholpen. Uw gift voor dit fonds komt terecht bij organisaties waar Wilde Ganzen nauw mee samenwerkt; bij mensen die elke vorm van hulp op dit moment heel hard nodig hebben.

U kunt uw gift overmaken onder vermelding van 'Wilde Ganzen Coronafonds' op:

NL 53 INGB 000 00 40 000 t.n.v. Wilde Ganzen

**Natuurlijk kunt u (hiernaast) voor de collectiedoelen Kerk(rentmeesters) of Diaconie kiezen. Giften daarvoor zijn ook zeer welkom. Het doel graag vermelden op uw overschrijving!**

## ZONDAG 21 JUNI GEEN ZOOM KOFFIE DRINKEN

Komende zondag is er geen digitaal koffiedrinken via Zoom, omdat de dienst om 11.00 uur live wordt uitgezonden. Op 28 juni is de laatste keer koffiedrinken via ZOOM, aangezien we de week daarna weer beginnen met diensten in de kerken. Het is heel gezellig om elkaar via zoom even te spreken, dus als je nog niet hebt meegedaan is volgende week de laatste kans!

## JUBILARISSEN

Dhr. Ginus van der Velde & mw. Clara van der Velde-Bakker (Oosterweg 8, 9804 PR Noordhorn) hopen op 25 juni 2020 hun 50-jarig huwelijksjubileum te mogen bereiken.

Dhr. Jelle Aalfs & mw. Tine Aalfs-Treur (Tjalk 2, 9801 MC Zuidhorn) hopen op 29 juni 2020 hun 60-jarig huwelijksjubileum te kunnen vieren.

## GESLAAGDEN

De vlag hangt uit bij Annieke Moorlag, David Cruiming, Evert Jan Beiboer, Joachim het Lam, Lindi Vennema, Maarten Dijkman, Mariëlle Kamminga, Maud het Lam en Rojan Minnaard. Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Hopelijk zijn we niemand vergeten... anders ook voor jou: gefeliciteerd! Dit jaar helaas geen groot feest of een gala, maar wel een extra lange zomervakantie... en dan tijd voor een nieuwe levensfase. Fijne vakantie en veel succes met de volgende stap. En voor wie niet geslaagd is: sterkte en succes!

*Predikanten en jeugdouders*



## HALLO JONGENS EN MEISJES,

Als je een dier was, welk dier zou jij dan zijn? Dat vragen Aram Kooistra en ik ons zondag af in de dienst bij het kindermoment. Zelf vind ik het best een lastige vraag... zou ik dan misschien een kat zijn? Een beetje eigenwijs, maar ook wel lief? Maar ja, een kat eet wel vogeltjes en kan hard uithalen met haar scherpe nagels. Als ik mocht kiezen zou het me leuk lijken om een vogel te zijn. Dan laat ik me dragen door de wind op mijn vleugels (en hopelijk kom ik geen boze kat tegen)!



In de bijbel komen veel dieren voor. Mensen worden bijvoorbeeld vergeleken met schapen, met Jezus als onze herder. Zondag lezen we uit Mattheüs 10 ook over schapen: 'Ik zend jullie als schapen onder de wolven', zegt Jezus. 'Wees voorzichtig als een slang. Maar wees tegelijk zo onschuldig als een duif' (BGT). Als je kwetsbaar bent als een schaap is het goed om voorzichtig te zijn, zoals de slang, die wegkruipt bij gevaar. Maar je mag ook naar voren stappen, oprecht als een duif. De goede eigenschappen van de slang en de duif worden zo bij elkaar gebracht. Dieren laten ons zien hoe bijzonder de schepping is. In Mattheüs 6 staat dat we naar de dieren mogen kijken om te zien hoe bijzonder het leven is:

Jezus vertelde: "Kijk eens naar al het mooie dat God geschapen heeft, en jullie allemaal gratis heeft geven. Alles komt als vanzelf, jullie hoeven er niets voor te doen. De bloemen bloeien in de prachtigste kleuren van geel tot rood, van paars tot blauw, geen koning of koningin is zo mooi gekleed als de bloemen. En kijk eens naar alle dieren, ze hoeven zich geen zorgen te maken, de vogel bouwt zijn nest en fluit zijn mooiste lied. De poes spint er maar op los, de vis zwemt op zijn grootste gemak en het Guinees biggetje draait zijn rondjes. Het konijntje knabbelt op wat groen terwijl de cavia haar winterslaap houdt. Lieve mens, man en vrouw, jong en oud, maak je geen zorgen. Hou van elkaar en van alles wat God je heeft gegeven."

(tekst van KULeuven 4ingen)

Kom je zondag kijken naar de dienst? Om 11.00 uur op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk/events/live>.

Hartelijke groet, ook namens mijn collega's en de KIND leiding,

Hester Wouda

## Gebed voor de dieren

Wanda Burton Animal Art

### Een gebed voor dieren

Hoor ons gebed, God,  
voor onze dierenvrienden,  
voor dieren die lijden;  
voor dieren die overvraagd worden  
ondervoed en wreed behandeld.  
Voor dieren die gevangen zitten,  
die met vleugels tegen tralies vliegen  
voor dieren waarop gejaagd wordt  
voor dieren die verloren of verlaten zijn  
of bang en hongerig;  
voor dieren die wreed gedood worden.  
We smeken om ontferming en compassie  
voor de dieren en voor wie ze verzorgen,  
we vragen een hart vol mededogen,  
handen en woorden die liefhebben.  
Maak dat we bevriend kunnen zijn met dieren,  
en zo delen in de zegen van uw genade.



### Test: welk dier ben jij?

Bij Kinderen voor Kinderen is er ieder jaar wel een lied over dieren! Welk dier zou jij zijn? Je kunt met onderstaande link de test doen! Klik bij elke vraag op het plaatje dat bij jou past, klik daarna op 'Uitslag' en ontdek het antwoord!

<https://www.bnnvara.nl/kinderenvoorkinderen/artikelen/quiz-welk-dier-zou-jij-zijn>

## Liedje: iets van alle dieren

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

Muziek: Lydia Zimmer

Je kunt zo stil zijn als een muis  
en zo bang zijn als een wezel  
je kunt trots zijn als een pauw  
en zo koppig als een ezel  
je kunt vrij zijn als een vogel  
en zo zacht als eendendons  
want iets van alle dieren  
vind je ook weer terug in ons

Je kunt zo slim zijn als een vos  
en zo ijv'rig als de mieren  
je kunt trouw zijn als een hond  
zo geduldig als de gieren  
je kunt vechten als een tijger  
en zo glad zijn als een aal  
want iets van alle dieren  
vind je in ons allemaal

En dat valt ook te begrijpen  
omdat God die alles schiep  
na de dieren ook de mensen  
op een dag tot leven riep  
daarom is er tussen mens en dier  
een hele nauwe band  
omdat ze zijn geschapen  
geschapen door Zijn hand



Je kunt zo wijs zijn als een uil  
en zo volgzzaam als de schapen  
je kunt sterk zijn als een beer  
je kunt als een os gaan slapen  
je kunt dansen als een vlinder  
zingen als een nachtegaal  
want iets van alle dieren  
vind je in ons allemaal.

[https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=77&v=FqhihBhJkbQ&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=FqhihBhJkbQ&feature=emb_logo)